

DIVERSEN

Songs of quest and inspiration

Cyrill Scott – liederen; Vaughan Williams – Songs of Travel; From Five Mystical Songs. Robbert Muuse (bariton), Micha van Weers (piano)

CC72527 • DDD-65'

Uitvoering **** | **Opname ******



Cyrill Scott (1879-1970), tijdgenoot van Percy Grainger en Roger Quilter, is in

vergetelheid geraakt, al werd hij wel 'de vader van de moderne Britse muziek' genoemd: hij componeerde symfonieën, concerten, opera's en oratoria. Daarnaast produceerde hij een grote hoeveelheid liederen, die zelden uitgevoerd worden. Alle reden om deze cd met liederen van zijn hand een warm welkom te bieden. Ze hebben dat volksliedachtige, maar zijn enorm geraffineerd van toon en harmonie. Robbert Muuse zingt ze met een heel mooi gefocuste, warme en heldere toon en duidelijke dictie (geen vanzelfsprekendheid, zelfs niet of soms juist niet bij Engelstalige zangers), die zeer goed klinkend Engels heel soms mengt met een paar kleine Bataafse invloeden. Dat laatste is echter te verwaarlozen. Hier is een echte liedzanger aan het werk.

Tweede troef van deze cd is Micha van Weers, die een enorm kleurenpalet uit de piano tovert en daadwerkelijk als tweede karakter in de liederen fungeert. Het duo geeft ons ook de Songs of Travel van Ralph Vaughan Williams, met verve ingezet en door het geïnspireerde samenspel voortdurend spannend gehouden. Er valt veel te ontdekken in dit liedrepertoire, hetgeen herhaalde beluistering van deze cd de moeite waard maakt.

Hein van Eekert

Geluisterd